

Belofte-tekstjes

Zeehonden:

Wet van het strand:

Een volwassen zeehond zit nooit een verslagen zeehond achterna.

Belofte:

Wij willen vrienden zijn, samen spelen en delen.

Zeewelpen:

Hordewet:

Een welp volgt de oude wolf een welp is moedig en houdt vol.

Belofte:

Mysa, graag wil ik welp zijn van de horde.

Daarom beloof ik mijn best te doen om de hordewet na te leven

En elke dag iemand te helpen waar ik kan.

Zeeleeuwen:

Ik ben trots om een zeeleeuw te zijn.

Ik ga uitdagingen aan en sta samen sterker dan alleen.

Ik hou rekening met anderen, maar ben niet bang om mijn eigen mening te geven.

Ik ben een dieren- en plantenvriend en draag zorg voor de natuur.

Ik kom op voor anderen, op mij kunnen ze rekenen.

Scheepsmakkers:

Wij zijn scheepsmakkers, wij wagen het avontuur.

Wij zijn kameraden en willen eerlijk zijn met elkaar.

We willen samenwerken en beslissen.

Ik help graag waar ik kan.

Ik wil winnen en kan verliezen.

Respecteer wat waardevol is, de mens, de natuur en het materiaal.

Zeeverkenners:

Als verkenner wil ik leven, ik durf geloven in anderen en zoeken naar iets meer.

Ik wil spelen, lachen, praten, varen en stil zijn.

Zomaar of toch niet zomaar.

Ik wil niet verstikt raken in de dagelijkse sleur van vastgeroeste ideeën, maar samen uit onze warme nest kruipen en opkomen voor wereldvrede en solidariteit.

Loodsen:

Zij maken een eigen belofte met hun medeloodsen.