

Woensdag 17 juli

Ahoy, landrotten en zeelieden! Welkom aan boord van ons piratenkamp! Het ochtendgloren breekt aan terwijl we ons klaarmaken voor een dag vol plunderingen en vertier.

Met een daverend gezang stappen we aan boord van de bus, onze trouwe schuit op wielen, klaar om koers te zetten naar het onbekende. De piratenvlag wappert fier in de wind terwijl we ons opmaken voor een dag vol avonturen.

Eenmaal aangekomen op onze bestemming, hijsen we de tenten op als ware piraten die een fort bouwen op een verlaten eiland. Met touwen en zeilen spannen we ons kamp op, klaar om te verdedigen tegen elke indringer die durft te naderen.

Maar rust is voor de zwakken, en dus gaan we over tot het volgende avontuur: een sporttoernooi waarbij kracht en behendigheid op de proef worden gesteld. Als echte piraten strijden we om de eer en de glorie, met het geluid van zwaarden die kletteren als achtergrondmuziek.

Na de inspanning komt de ontspanning, en dus verzamelen we ons rond het kampvuur om samen de rest van ons avontuur in te zetten. Met liederen over verre horizonten, verloren schatten en trouwe metgezellen heffen we het glas op onze avonturen en vriendschappen.

Als de maan hoog aan de hemel staat, keren we vermoeid maar voldaan terug naar onze schepen, klaar om onze koers te zetten naar nieuwe avonturen. Want voor echte piraten is geen enkele dag hetzelfde, en geen enkel avontuur te groot.

Zoek de juiste weg van het schip naar het piratengeld:



Donderdag 18 juli

Hopelijk zijn jullie gisteravond niet te hard gegaan en hebben jullie nog wat energie over. Vandaag is het namelijk de eerste volledige kampdag. Om te beginnen zullen we toch even bekomen van deze eerste dag. Dat gaat voor sommigen onder jullie misschien al wel nodig zijn.

Vandaag staat er niet al te veel op het programma. Nu de jongste leden er nog niet zijn, moeten we profiteren van de rust. We gaan dus veel chillen en vooral genieten.

Ook gaan we als echte piraten het water al even verkennen. Zitten er kapers op de kust? Of gaat het een veilige vaart worden? Wie zal het zeggen.

Om al even in thema te komen: vind jij de 5 verschillen?



Vrijdag 19 juli

Ahoy, dappere zeerovers! Vandaag wacht ons een legendarische dag vol avontuur en geheimen die dieper zijn dan de diepste oceanen! We gaan een onvergetelijk piratenspel spelen dat begint bij de eerste lichtstralen van de ochtend en voortduurt tot de nacht de hemel verlicht met haar fonkelende sterren.

Bereid je voor op een dag vol mysterie en spanning die zelfs de stoutste piratenverhalen doet verbleken! We zullen onze moed en slimheid testen terwijl we op zoek gaan naar de verloren schatten van de zee en raadsels ontrafelen die verborgen liggen op afgelegen eilanden en in verlaten grotten.

Dus haal je piratenkostuum uit de kast, scherp je zwaard en maak je klaar voor een avontuur dat zijn weerga niet kent! Deze dag zal gevuld zijn met uitdagingen en verrassingen die ons opwachten in de onbekende wateren van de piratenwereld.

Dus hijs de zeilen, stuurman, en laat ons samen het mysterieuze pad van de piraten betreden, waar elk moment een nieuw avontuur kan brengen! Arrr!

Zaterdag 20 juli

Ahoy, matrozen en matressen! Welkom aan boord van ons piratenschip, waar avontuur en gelijkheid hoog in het vaandel staan. Vandaag belooft een speciale dag te worden, want we verwelkomen de dappere ouders aan boord voor een dag vol piratenplezier!

We zullen de ouders hartelijk ontvangen aan de kade, waar ze kunnen genieten van een heerlijke lunch op het dek van ons piratenschip. We zorgen voor een verscheidenheid aan gerechten, zodat iedereen kan genieten, ongeacht hun dieetwensen.

Het hoogtepunt van de dag! We zullen gezamenlijk op zoek gaan naar de verborgen schat van het pirateneiland. Met teamwork en samenwerking zullen we de uitdaging aangaan en hopelijk de schat ontdekken!

Wanneer de ouders met het schip terug naar het thuisfront zijn gekeerd, is het voor ons tijd om het kamp verder door te zetten. Nagels lakken en ruige spelletjes kunnen hierbij niet ontbreken!

Zondag 21 juli

Aye aye maatjes! Vandaag wagen we ons op onbekend terrein terwijl we in de voetsporen treden van andere bemanningen tijdens onze stage bij een andere groep.

Met opgewonden gekwetter en luid gezang verlaten we ons vertrouwde schip en gaan aan boord van een ander piratenschip, gereed om nieuwe horizonten te verkennen. De zeilen worden gehesen, en we laten de wind ons naar onze bestemming voeren.

Bij aankomst worden we begroet door de gastvrije bemanning van het andere schip. We leren van hun gewoonten en tradities terwijl we meehelpen met hun dagelijkse taken aan boord. Als echte piraten passen we ons snel aan en tonen we onze vaardigheden en kunde.

Samen met onze nieuwe kameraden gaan we op avontuur, navigerend door onbekende wateren en op zoek naar verborgen schatten. We delen verhalen van ons eigen piratenleven en leren van de ervaringen van anderen, terwijl we een band smeden die sterker is dan elk touw op een mast.

Na een dag vol nieuwe ontdekkingen en vriendschappen keren we terug naar ons eigen schip, beladen met herinneringen en ervaringen die ons verder zullen brengen op onze piratenreis. Want als piraten zijn we altijd op zoek naar nieuwe avonturen, en geen enkel schip is te ver weg om te verkennen.

Als je tijd over hebt, kan je deze tekening nog mooi inkleuren:



Maandag 22 juli

Het is weer tijd voor een epische dag op dit kamp. Ik stel voor dat jullie stevig ontbijten want je gaat de energie nodig hebben. Het belooft namelijk een vermoeiende dag te worden. We gaan op ontdekkingsstocht!! Hopelijk valt er iets leuks te zien in en rond Zeewolde, dan kunnen jullie een beetje gaan sightseeën.

Hierna zullen jullie een plekje moeten zoeken om je tentje op te stellen. Dan kunnen jullie eindelijk bekomen van deze lange vermoeiende dag. Een goeie frisse pint zal dan heel goed smaken.

Smeer die benen maar in en verzorg uw voetjes goed want morgen moeten jullie ook terug op het kampterrein geraken.

Enkele stretchoefening om jullie te helpen met de recuperatie:



Dinsdag 23 juli

Ahoy, stoere zeelieden! Vandaag begint onze tweede dag van de tweedaagse reis, waar we ons laten leiden door het avontuur en de rust van het piratenleven! We gaan op een epische tocht door het landschap, onze voeten stevig geplant op het pad van ontdekking en avontuur.

Terwijl we de paden bewandelen, omringd door de pracht van de natuur, zullen we nieuwe horizonten verkennen en verborgen schatten ontdekken die alleen toegankelijk zijn voor degenen die de moed hebben om te reizen. Van weelderige bossen tot glooiende heuvels en sprankelende beken, elk moment brengt ons dichterbij de essentie van het piratenleven: vrijheid, avontuur en kameraadschap.

Maar onze reis stopt niet bij het vallen van de avond! Nee, integendeel, want dan begint ons verdiende moment van ontspanning en plezier. We zullen ons terugtrekken bij het knetterende vuur, omringd door de warmte van vriendschap en gelach, terwijl we ons tegoed doen aan heerlijke maaltijden en verfrissende drankjes. Het zijn deze momenten van samenzijn die ons versterken en ons herinneren aan de waarde van de reis die we samen maken.

Dus haal diep adem, voel de wind in je haren en maak je klaar voor een dag vol avontuur en ontspanning, want de zee roept en wij zijn klaar om te antwoorden! Arrr!

Woensdag 24 juli

We beginnen de dag met een hartelijke ontvangst, waarbij alle leden worden ingedeeld in verschillende groepen. Elk lid zal de kans krijgen om mee te varen met een andere groep piraten en te ontdekken hoe zij hun avonturen beleven. De groepen zullen zich klaarmaken om uit te varen naar hun stagebestemmingen. Elk lid zal worden toegewezen aan een ervaren piratengroep, waar ze de dag zullen doorbrengen en nieuwe vaardigheden zullen leren.

Tijdens de stage zullen de leden deelnemen aan verschillende activiteiten en taken aan boord van het schip van hun gastgroep. Of het nu gaat om het hijsen van zeilen, het navigeren door woeste wateren, of het zoeken naar verborgen schatten, er valt altijd iets nieuws te leren!

Na een leerzame dag op zee zullen de groepen terugkeren naar ons piratenkamp. Ze zullen hun ervaringen delen en reflecteren op wat ze hebben geleerd tijdens hun stage.

Op het einde van de dag is het tijd om uit te rusten en je voor te bereiden op de avonturen die morgen op ons wachten. Leg je ooglapje opzij en droom zoet over de schatten die nog te ontdekken zijn!

Donderdag 25 juli

Avondrood kondigt een belangrijke dag aan voor onze piratenbemanning. Het is tijd om onze nautische vaardigheden te testen in een epische strijd van kennis en bekwaamheid.

Bij het krieken van de dag maken we ons op voor de uitdagingen die voor ons liggen. Met kaarten en kompassen in de hand gaan we de confrontatie aan met examens die ons inzicht en ervaring testen in het navigeren op de woeste zeeën. Als ware kapiteins laten we zien dat we de kunst van het zeemanschap beheersen.

De examens zijn een ware beproeving, maar met vastberadenheid en moed komen we als overwinnaars uit de strijd. We hebben bewezen dat we klaar zijn voor alle uitdagingen die het leven als piraat met zich meebrengt.

Maar geen overwinning is compleet zonder een feestelijke viering. Bij het vallen van de avond verzamelen we ons rond het knapperende vuur voor de ceremoniële totemisatie. Onder de fonkelende sterrenhemel worden totems uitgereikt en banden gesmeed die sterker zijn dan staal. Het is een moment van verbondenheid en trots, waarbij we de avonturen die voor ons liggen omarmen met open armen en vastberaden harten.

Als de nacht valt over de zeeën, laten we het vuur langzaam uitdoven en kijken we uit naar de nieuwe uitdagingen die ons wachten. Want als piraten zijn we altijd klaar voor het volgende avontuur, met onze totems als stille getuigen van onze vastberadenheid en moed.



Vrijdag 26 juli

Het is helaas de laatste volledige dag van ons kamp. Wat is de tijd toch weer voorbij gevlogen.

Waarschijnlijk hebben we ondertussen geen stem meer, vinden we niks meer terug in onze koffer, hebben we rugpijn van ons veldbed en zijn we vooral heel moe van alle late kampvuuravonden. Hopelijk hebben jullie toch nog een beetje energie over om dit kamp keigoed af te sluiten.

We schotelen jullie nog een gigantisch cool spel voor om nog een laatste keer als lid alles te kunnen geven. Wie gaat deze laatste overwinning kunnen binnenhalen?

Naar gewoonte vindt vandaag ook het groepsspel plaats.

En uiteraard ook de mooie afsluiter, het grote kampvuur. We gaan hier de beste act ooit performen.

Hier kun je al eens oefenen om nog iets te vinden in een veel te rommelige valies:



Zaterdag 27 juli

Ahoy, bemanningsleden! Vandaag staat ons een dag van opruiming en organisatie te wachten, waarbij we onze piratenbasis weer op orde brengen en ons voorbereiden op nieuwe avonturen die voor ons liggen! Het is tijd om onze ankerplaats te verfraaien en onze schatplaatsen te ordenen, zodat we altijd klaar zijn voor het volgende hoofdstuk van ons piratenleven.

We zullen gezamenlijk de handen uit de mouwen steken terwijl we onze zeilen repareren, onze voorraden aanvullen en onze schuilplaatsen opruimen. Het is een taak van belang, maar samen kunnen we bergen verzetten en onze basis transformeren tot een ware vesting van piratenkracht!

Maar vrees niet, want zelfs tijdens het zwoegen zullen we genieten van elkaars gezelschap en de banden van kameraadschap versterken die ons als bemanning verbinden. En wie weet, misschien stuiten we tijdens het opruimen wel op verborgen schatten die ons nog meer motiveren om onze basis te versterken en ons voor te bereiden op de avonturen die nog komen gaan.

Als de klus is geklaard, keren we moe maar voldaan terug naar ons eigen schip. Terug naar huis gaan we, met de wetenschap dat onze basis weer helemaal klaar is voor de volgende uitdagingen die ons te wachten staan op de woeste zeeën! Want zoals elke ware piraat weet: een opgeruimde basis is de sleutel tot een succesvolle toekomst op zee! Arrr!