

# De zeewelpen kapersbende



Zaterdag, 20 juli

Schip ahoy, maatjes! Hopelijk hebben jullie superveel zin om met ons op piratenkamp te gaan. Wanneer jullie aankomen, mogen jullie direct jullie plek gaan uitkiezen in ons ruim, ook wel bekend als de welpentent. Zorg ervoor dat jullie niets vergeten, want de komende 7 dagen zien we thuis niet meer terug. Na het installeren is het tijd om een gezellige picknick te houden met de ouders. Na deze picknick is het tijd om te laten zien dat jullie echte piraten zijn. Dit doen we door een battle tegen de ouders te doen. Arggggg.

Na de battle is het tijd voor het afscheid te nemen en heisen we de zeilen. Hopelijk krijgen we geen storm de eerst nacht.



©ThinkMaze.com /Free for personal use only. Affordable licences are available for commercial purposes.

Zondag, 21 Juli

Goedemorgen, dappere jonge matrozen en avontuurlijke piraten! Vandaag is een speciale dag op ons scoutskamp, want we gaan de zeeën veroveren en schatten zoeken zoals echte zeerovers. Zorg dat je je stoerste piratenoutfit aantrekt, want we gaan op een groot avontuur!

In de voormiddag beginnen we met een spannende roeitocht. We verzamelen bij de oever van de rivier, waar onze boten al klaarliggen. Met een kaart en een kompas in de hand, gaan we op zoek naar verborgen eilanden en mysterieuze zeemonsters. Misschien komen we wel een dolfijn tegen die ons de weg wijst, of vinden we een fles met een geheime boodschap erin. Roeien is een echte teamactiviteit, dus we moeten goed samenwerken om onze boot vooruit te krijgen. En wie weet, misschien roeien we wel sneller dan de wind en winnen we een gouden medaille!

Na onze roeitocht keren we terug naar het kamp voor een heerlijke lunch. We hebben vast reuzehonger gekregen van al dat peddelen, dus we gaan lekker smullen van wat de fourage heeft klaargemaakt.

In de namiddag is het tijd voor het grote piratenspel. We verdelen ons in teams en elk team krijgt een 'paintball-pistool'. Het doel van het spel is om de andere piraten te vinden en hun schatten te veroveren. We sluipen door het bos, verstoppen ons achter bomen en vallen aan wanneer de vijand het niet verwacht. Maar wees voorzichtig, want je weet nooit wanneer er een andere piraat achter je aan zit! Het is een spel vol spanning en plezier, en het belangrijkste is dat we samenwerken en elkaar helpen.

Als de avond valt, wordt het tijd om ons voor te bereiden op de grote kampactjes. We gaan oefenen voor ons kampactje dat we op de laatste avond zullen opvoeren. Heb je een gekke dansmove of een grappig liedje in gedachten? Dit is het moment om het te laten zien! We gaan lachen, gieren en brullen terwijl we onze act inoefenen. En als we moe zijn van al het oefenen, gaan we gezellig rond het kampvuur zitten en genieten van een kop warme chocolademelk.

En dan, na een dag vol roeien, schattenjagen en piratenstreken, poetsen we onze tanden en kruipen we in onze bedjes. Droom maar van grote zeeën en spannende avonturen, want morgen is er weer een dag vol nieuwe uitdagingen!

Slaapwel, dappere zeebonken, en tot morgen voor nog meer plezier en spel!

Maandag, 22 juli

Het ochtendgloren brak aan op het scoutskamp, en een opwinding hing in de lucht die zo dik was als het mist die de kust omhulde. De piratenkinderen ontwaakten met de geest van avontuur in hun harten, hun ogen fonkelden als schatten in het zonlicht dat door de bomen brak. Het kampement was een waar piratenbastion, met vlaggen die wapperden in de wind en zelfgemaakte schatkisten die stonden te trappelen om ontdekt te worden.

Na een stevig ontbijt van scheepsbeschuit en rum (natuurlijk alleen maar in de vorm van warme chocolademelk), werden de jonge avonturiers ingewijd in de geheimen van de zee. De Scoutsmaster, gehuld in zijn kapiteinsuniform, deelde de kaart uit die de weg naar de verborgen schat zou wijzen. Met ogen zo groot als kanonskogels en de wind in hun zeilen, begonnen de kinderen aan hun queeste.

Het bos werd een oceaan van mogelijkheden terwijl ze hun weg baanden door dichte struiken en over kronkelende paden. Ze trotseerden gevaarlijke rotsen (eigenlijk gewoon boomstronken), en overwonnen uitdagende hindernissen (denk aan touwbruggen over denkbeeldige ravijnen). Onderweg vonden ze aanwijzingen die hen dichterbij de schat brachten - een verroeste haak, een vergeten kompas, en zelfs een verloren gegane schatkaart die in de modder lag.

Na uren van spannend avontuur en schattenjacht, bereikten ze eindelijk de plek waar X markeerde. Met een juichende kreet van overwinning begonnen ze te graven. En daar, begraven onder de wortels van een oude eik, vonden ze de schat! Schitterende juwelen van gekleurd glas, blinkende munten van chocolade en een handgeschreven brief van de 'Piraat der Zeven Zeeën' zelf.

Terug in het kamp vierden de piraten hun triomf met een feestmaal dat geschikt was voor echte zeeroovers. En terwijl de avond viel en de sterren boven hen twinkelden als de diamanten in hun schatkist, zouden ze de herinnering aan deze epische dag koesteren - een dag vol avontuur, kameraadschap en de zoete smaak van overwinning.



Woensdag, 24 juli

Wow we zijn nu officieel over de helft van kamp. Amai wat is de tijd voorbij gevlogen. Hopelijk hebben jullie vandaag niet te veel heimwee want nu is het nog maar 3 nachtjes slapen en het mega superleuke kamp is jammer genoeg weer gedaan.

Vandaag is wel een heeeeeeeeel speciale dag. We gaan nog niet verklappen wat maar smeer jullie armen al maar goed want ik ga niet zeggen wat we gaan doen maar doe jullie zwemkieren en zwemvesten al maar aan ;). Huh maar wat gaan we doen dan zwemmen, zeilen of roeien? Om op die vraag te antwoorden moeten jullie wel mee op kamp. Misschien zelfs dat we vandaag een uurtje langer kunne slapen of een uurtje minder om de zon op te zien komen. Wie weet of anders gezegd de leiding weet het wel maar jullie nog niet. Over al jullie vragen wat we gaan doen is nog geheim maar 1 ding waar we wel een antwoord op kunnen geven is.... gaat het kamp leuk zijn? TUURLIJK het kamp gaat zoals altijd mega tof zijn maar jullie zijn ook niks anders gewoon want de activiteiten zijn zoals altijd mega leuk.



Misschien is deze kleurplaat al een tip wat we vandaag gaan doen maar misschien ook niet dus als je ze ingekleurd meeneemt op kamp krijg je misschien wel een tip

Donderdag, 25 juli

De ochtend op het piratenkamp begon met de zon die langzaam de slaaptenten begroette met haar warme stralen. De piraten in spe wakkerden aan met een mengeling van opwinding en avontuur in hun buikjes. Ze trokken hun ooglapjes recht en hun piratenhoeden stevig op hun hoofdjes terwijl ze naar het centrale plein renden.

Na een stevig ontbijt met knapperig scheepsbescuit en smaakvolle haring, kwamen de piratenkapiteins bijeen om plannen te smeden voor het grote handelsspel van die dag. De bemanningen stonden te popelen om hun schatten te verhandelen en nieuwe avonturen te beleven.

Het handelsspel begon met het uitdelen van 'doubloons', de gouden munten van de piratenwereld. Met deze munten konden de kinderen allerlei schatten kopen en verkopen, zoals rum, specerijen en schattenkaarten. Ze moesten slim zijn en goed onderhandelen om de beste deals te krijgen en hun rijkdom te vergroten.

Tussendoor waren er ook uitdagingen en mini-avonturen, zoals schatzoeken en het kraken van codes om aanwijzingen te vinden voor verborgen schatten. De piraten werkten samen en gebruikten hun verbeelding om alle uitdagingen te overwinnen.

Na een dag vol handelsplezier keerden de piraten terug naar hun kamp, beladen met schatten en vol verhalen over hun avonturen. Bij het kampvuur zongen ze piratenliedjes en deelden ze verhalen, voordat ze moe maar gelukkig hun tenten opzochten en droomden van de volgende dag vol nieuwe avonturen op de zeven zeeën. Arrr, wat een dag om nooit te vergeten!

Vrijdag, 26 Juli

Goedemorgen, moedige welpen en vrolijke kampgenoten! Vandaag ontwaken we op de voorlaatste dag van ons onvergetelijke scoutskamp, een dag die belooft gevuld te zijn met vriendschap, spel en voorbereidingen voor ons grote afscheid. Laten we deze dag beginnen met de energie van een echte scout en de vreugde van een kind dat een nieuw avontuur tegemoet gaat!

In de voormiddag storten we ons op de taak van het inpakken. We zullen onze spullen sorteren en organiseren, net zoals een kapitein zijn schip klaarmaakt voor vertrek. Maar wees gerust, het wordt geen saaie klus! We zullen het inpakken afwisselen met spelletjes die ons aan het lachen maken en onze teamgeest versterken. We kunnen bijvoorbeeld een estafette doen met onze slaapzakken of een wedstrijdje 'wie het snelst zijn rugzak kan inpakken'. Het is een tijd om herinneringen op te halen van de afgelopen dagen, terwijl we onze tassen vullen met zowel onze spullen als onze gedeelde momenten.

Na een ochtend vol activiteiten en spelletjes, is het tijd voor de namiddag, waar het hoogtepunt van de dag wacht: het grote groepsspel! Dit is geen gewoon spel; het is een avontuur waarbij elke scout zijn sluwe vaardigheden en snelle denken moet gebruiken. We zullen ons verdelen in teams en het bos wordt ons speelveld. Misschien is het een spel waarbij we vlaggen moeten veroveren of een speurtocht waarbij we raadsels moeten oplossen. Het wordt een spel vol verrassingen en avontuur, waarbij elke scout zijn unieke talenten kan laten zien en waarbij we onze vriendschappen vieren.

Als de schemering nadert, verzamelen we ons voor de laatste keer om ons kampvuuractje te oefenen. Dit is het moment voor iedereen om te schitteren. Heb je een verborgen talent, een hilarische grap of een verhaal dat je wilt delen? Nu is het moment om je medescouts te verbazen en samen te lachen. We oefenen onze sketches, onze liedjes en onze dansjes, en we helpen elkaar om het beste uit onszelf te halen.

En dan, als de sterren aan de hemel staan, is het tijd voor het grote kampvuur. Dit is het moment waarop we onze actjes uitvoeren voor de rest van de groep, waar we onze verhalen delen en onze favoriete kampvuurliedjes zingen. Het is een avond vol warmte, vriendschap en herinneringen die we voor altijd zullen koesteren. We lachen, we zingen, en misschien laten we zelfs een traan, want dit kampvuur markeert het einde van onze tijd samen.

Als de nacht valt, kruipen we voor de laatste keer in onze gezellige tenten. We sluiten onze ogen en dromen van alle avonturen die we hebben beleefd. Morgen wacht ons een nieuwe dag, maar vanavond vieren we het kamp dat ons voor altijd zal verbinden.

Slaap zacht, dappere scouts, en droom van de vriendschappen en avonturen die we samen hebben gedeeld. Tot morgen, voor een laatste dag vol vreugde en afscheid. Slaapwel!



Zaterdag, 27 juni

Ahoy, piraten en piratinnen!

Wat gaat de tijd toch snel als je plezier hebt, nietwaar? Vandaag is het onze laatste dag op dit geweldige piratenkamp, maar laten we er een onvergetelijke dag van maken!

We beginnen de dag met een stevig ontbijt om onze energie op te laden voor de avonturen die voor ons liggen. Daarna gaan we samen onze kampplaats opruimen en alles netjes achterlaten, zoals echte piraten dat doen. Op de bus terug, delen we verhalen over onze favoriete momenten van het kamp en bedanken elkaar en de fantastische bemanning die dit kamp mogelijk heeft gemaakt.

En hoewel het moeilijk is om afscheid te nemen, nemen we alle herinneringen, vriendschappen en avonturen mee naar huis. We zijn misschien uit elkaar, maar we zullen altijd een bende piraten blijven, klaar voor nieuwe avonturen op de zeven zeeën!

Argggg, tot ziens, maten!